

Wandeling 7 Schotenhof - Donk

Vertrek & aankomst:

Kerk Heilige Familie, hoek A. Servaislei & Villerslei, 2900 Schoten

Parkeren:

Voor de kerk (1 voorbehouden G-plaats) of straatkant

Afstand en wegen:

4,1 km over asfaltwegen

GPS: 51.245642, 4.489013

Toegankelijk toilet  : restaurant Simple Parfait





Over Schotenhof - Donk

In de woelige jaren 1100-1200 raakte Schoten verdeeld in een wereldlijk deel onder de heren van Breda én een geestelijk deel onder de abdij van Villers. De grens tussen deze twee 'HEER-lijkheden' loopt door onze wandeling.

De naam 'Villers' duikt in Schoten voor het eerst op in 1160, als 'filiaal' van de cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville (Waals-Brabant). 'Donk' betekent 'zandige ophoping uit een moeras' en wordt in Schoten al vermeld in 1241. 'Schotenhof' ontstond toen een groep Antwerpse zakenlui in 1904 gronden kochten rond de abdij.



> Nieuw en oud



Het traject van deze wandeling zit op de wip tussen Schotenhof en de wijk Donk.



Ook historisch is dit een grensgeval. Kijk voor we echt gaan stappen nog even naar **de sobere H. Familiekerk (1937)** en de Lourdesgrot, gebouwd met het overschot natuursteen van de kerk. Ooit een bedevaartsoord. De rolstoelhelling is duidelijk van latere datum.

De bouw van de kerk werd gesponsord door de familie De Beukelaar, bekend van de chicoreifabriek aan de IJzerlaan in Antwerpen. Zakenman Victor De Beukelaar (1898-1932) speelde een grote rol in de ontwikkeling van Schotenhof en Koningshof. Hij was overtuigd Vlaming en sociaal geëngageerd. Zijn jongere broer Piet (1902-1995) was (onder)pastoor op Koningshof en in de H. Familie.



Ga rechts naast de kerk de Villerslei in en volg ze tot de Wijnegemlei. Onderweg vangt u links tussen het groen al een glimp op van het Hof van Villers. Bij de Wijnegemlei ziet u links de kasseitjes naar de (gesloten) poort van het huidige Villershof. Ook al kunt u niet binnen, u krijgt toch een indruk van het voormalige klooster.

Het eerste klooster van Villers werd gewijd in 1272. In een gevel van het huidige kasteel staat ergens '1661'. Einde jaren 1700 (Franse revolutie) werd het klooster leeggeroofd en openbaar verkocht. De gronden veranderden dan nog een paar keer van eigenaar tot 1904. Toen werd een groot deel verkaveld, maar het park rond het kasteel bleef bewaard. In de jaren 1990 dreigde ook dit verkaveld te worden, maar dat ging niet door. Nu is het domein privébezit.

Vanaf 1958 nam de vzw Sociale Gezinszorg voor bijna dertig jaar haar intrek in het klooster. Vandaag organiseert Gezinszorg Villers in de ruime regio thuisverpleging en andere thuiszorgdiensten. De laatste kloosterzusters verhuisden in 1992 naar het Begijnhof in Antwerpen.



Wandel de Wijnegemlei door en neem de Sint-Amelbergalei. Amelberga (begin jaren 700) werd aanroepen tegen stuipen en koorts. Eens proberen ...



Volg de wegwijzer Priorij Regina Pacis. Na dertig meter komt u bij de ingang. Kijk gerust eens op het voorplein.

De zusters Benedictinessen streken in 1926 in Schoten neer, in het Hof ter Donck (zie verder). In 1930 verhuisden ze naar hier, een ruime cottagevilla (1906) waar ze nu nog wonen. De zusters hebben uiteenlopende activiteiten, maar zijn nu vooral bekend om het schilderen van iconen.

Dom Bosschaerts, stichter van de priorij, streefde naar een hereniging van de kerken en kreeg in 1947 toelating om in Regina Pacis een byzantijnse tak op te richten. Dit verklaart de byzantijnse kapel, de orthodoxe eredienst en de iconen. De kapel (1963) oogt nog altijd modern en licht. Ook de nabijgelegen school 'Vita et Pax' werd door de Benedictinessen opgericht.

-  Keer een stukje terug en neem rechts de Eduard Belpairelei, vroeger de Boschduifdreef.
-  Neem dan links de Priorijlaan en blijf deze volgen, ook voorbij het enkele-richting-bord.
-  Volg de Rosierslei met de bocht naar rechts tot aan het rondpunt.
-  Wandel door de Leeuwerikenlei. Het vrolijke lied van de leeuwerik die boven het veld al zingend hoger en hoger de lucht in gaat, zullen we hier niet meer horen. Zeldzaam in Schoten.
-  Volg een kort stukje Struikenlei, helemaal vernieuwd in 2011, met ook 80 jonge wintereiken. Weet u dat Schoten ongeveer 16000 laanbomen telt?
-  We komen terug in de Villerslei. Ga aan het kruispunt met de Taxanderlei rechtsaf. Taxandria verwijst naar de Oud-Germaanse naam voor onze Kempen en duikt 100 jaar voor Christus op in Romeinse teksten.
-  Steek de Alfons Servaislei over naar de Grote Singel (grens Koningshof - Schotenhof).

De immomaatschappij "Domaines de Schootenhof" wou voor de Antwerpse burgerij een rustige en gezonde 'buiten' creëren. Middelpunt was het hotel-restaurant "Schootenhof", het latere Iepenburg. Om de toevloed aan 'chique' volk op te vangen werd tramlijn 5 al in 1905 speciaal doorgetrokken van de vaart tot Iepenburg. Vooral tussen de wereldoorlogen kwam 'heel Antwerpen' hiernaartoe. Voor paardenrennen, dansfeesten, vliegtuigmeetings en tennis. Of gewoon om te wandelen, te schaatsen of te 'verpozen' in de melkerij van het hotel, nu het Vijverhof in de Vijverlei.

De tram reed door de Grande Avenue, nu de Alfons Servaislei. Meneer Servais (1886-1958) was een van de eerste autohandelaars in Antwerpen. Dat verdiende blijkbaar niet slecht want voor zijn dochter bouwde hij op de hoek met de Grote Singel een villa en in de jaren 1930 was hij beheerder van de "Association de Schootenhof".

 Neem links de Kanaallei. Op de splitsing Kanaallei en Singel ziet u rechts villa 'Sunny Home'. Het was gebruikelijk om villa's een naam te geven. Deze villa stond begin jaren 1900 bekend als Les Coucoucs (de koekoeken).

 Neem links de Albert Dineurlaan. Ga aan huisnummer 24 door de fietssluis. Wandel rechts via de Doncklaan naar de Villerslei.

Zoals op veel plaatsen verrees er in de jaren 1400-1500 ook een 'hof van plaisantie' op den Donk, een buitenverblijf voor de Antwerpse burgerij. Het Hof ter Donck stond aan de Doncklaan, aan het benzinstation. Het laatste kasteeltje verdween half de jaren 1950 bij de verkaveling van de gronden.

 Bij het benzinstation

 Let aan restaurant Simple Parfait  op de heel oude vierkante grenspaal tussen de twee delen van Schoten. Weet u nog van het begin van de wandeling?



Simple Parfait opende in 2015 en verierf nog geen jaar later al een eerste koksmuts in de Gault Millau gastronomiegids. Het interieur van de originele beenhouwerij (1956 - later bloembinderij) werd zoveel mogelijk bewaard en is perfect toegankelijk voor rolstoelers!

Aan de overzijde op de plaats van de appartementen stond 75 jaar lang 'Ons Huis', eerst parochiecafé en dan 25 jaar pleisterplaats voor verenigingen en wielertoeristen. Gesloten in 2013.

Voilà, zo bent u terug bij het beginpunt.



> Schotenhof



Vlinderlei 11, 2900 Schoten - 0473 33 58 97
info@felicite.be - www.felicite.be



ZORGPUNT GEDOPT

VILLERSLEI 66 - 03/658.42.75

Thuiszorg materiaal te huur of te koop



Persoonlijke service

**Installatie binnen de 24 u,
ook in het weekend.**

Geen waarborg te betalen

Kwalitatief en nieuw materiaal



Villerslei 109

2900 Schoten

Tel: 03 685 56 83

info@simpleparfait.be

www.simpleparfait.be

Met dank aan

- Beeldbank Schoten / Heemkring Scot
- Alle handelaars en diensten die een inspanning leveren om Schoten voor iedereen vlotter toegankelijk te maken
- Vrijwilligers en gemeentediensten die deze wandelingen vorm gaven en actueel houden
- U, beste wandelaar. Hopelijk heeft u genoten!

Deze brochure is een uitgave van de Schotense Raad voor personen met een handicap, in samenwerking met de Seniorenadviesraad en het Gemeentebestuur.

Contact: RPH, Deuzeldlaan 49 - 2900 Schoten

toegankelijk@schoten.be