

## Wandeling 1 Kasteelpark en omgeving

**Vertrek & aankomst:**

Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten

**Parkeren:**

Parking Riddershoeve, ingang Deurnevoetweg

**Afstand en wegen:**

3,7 km over met dolomiet verharde wandelwegen, betonklinkers en asfalt

**GPS:** 51.245642, 4.489013

**Toegankelijk toilet**  : Riddershoeve en IJssalon Gelateria Mama Calinka





## Over kasteel van Schoten

Het kasteel van Schoten staat al in 1232 vermeld als hoeve Hof van Schoten. Het overleefde vele eigenaars en verbouwingen en was van 1564 tot aan de Franse Revolutie de zetel van de heren van Schoten. Sinds 1950 is het domein eigendom van de gemeente. In 1955 werd het ingericht als cultureel centrum met een openbaar park en sportinfrastructuur. In 1972 brandde de westvleugel af.



> Nieuw en oud



**We vertrekken aan het brugje rechts naast het kasteel, achter de Riddershoeve, bij de grote speeltuin.**



**Bekijk bij de brug het infobord over de kasteelvijver.** In de Park-iet, het kleine gebouwtje achter u, organiseert de gemeentelijke jeugdendienst vakantie- en Grabbelpasactiviteiten.



Steek de brug over en volg de vijver rond het kasteel. In de speeltuin worden bijkomende speeltuigen geplaatst die ook door kinderen met een beperking gebruikt kunnen worden.



**Achter het kasteel, bijna aan het voetbalveld:** stenen rustbank. Als hulde aan Arthur Verhoeven, koster-organist en componist (1889-1958).

*De gerestaureerde (2003) ossenbloedrode 'valkentoren' op het voorplein deed in feite dienst als ... (kijk eens op het infobord). Dit is wat overbleef van de oorspronkelijke versterkte inrijpoort en verdedigingsgebouwen van het eerste 'echte' kasteel, in 1542 door Maarten van Rossem verwoest.*



Volg de klinkerweg links naast de voetbalvelden en ga aan de tennisclub gewoon rechtdoor.



**Rechts:** ingang sportstadion Louis Wouters, thuisbasis van atletiekvereniging SAV en voetbalclub Schoten SK.



**AED** (achterzijde stadion)



Rechtdoor tot kinderdagverblijf De Koekoek in de voormalige hovenierswoning tegen de Victor Adriaenssensstraat. Victor A. woonde in de Gasthuisstraat (nu Verbertstraat) en sneuvelde in 1917, door een schrapnel in de hals. Blijf in het park.



Volg het wandelpad door een stukje vernield beukenbos (windhoos in 2000). Streekeigen groen kwam in de plaats. Het lijkt verwilderd, maar de afwisseling van struiken, grasland, natte stukken, ... trekt meer diersoorten aan.

Let hier op voor plassen en stoor u niet aan het soms drukke verkeer in de Braamstraat aan uw linkerkant. Ga aan de poort van het voetbalstadion over het houten brugje en verlaat het park.



Volg in de Braamstraat het fietspad naast de hofgracht. Let op voor fietsers in uw rug!



**De Hoogmolenbrug recht voor u** zal in de nabije toekomst verdwijnen, want alle bruggen op het Albertkanaal moeten hoger voor meer containertrafiek met binnenschepen. Er komt een nieuwe brug, een eind naar rechts, richting Deuzeld.



Na 150 m gaat het rechts iets bergaf de Papenaardekenstraat in. Let op de dikke oranje palen. Verderop rechts komen we ze opnieuw tegen. Ze markeren leidingen voor transport van vloeibare en gasvormige producten vanuit de Antwerpse haven naar Geel en Limburg. De leidingen lopen door een hoek van het park en duiken bij de Hoogmolenbrug onder het Albertkanaal.



**Op het kruispunt, rechtsvoor:** het Zurkelbos (speelbos) met een stenen kapelletje (1954). Het beeldje is gemaakt door Herman Cornelis (1915-1997). Hij zal onder andere bekend blijven als de schepper van de zuilengalerij rond het marktplein, met 168 uitgebeelde spreuken, beroepen en heiligen op 42 zuilen.



Even een zijsprong op het kruispunt van de Papenaardekenstraat met de Deurnevoetweg.



**Links:** een overwoekerde ruïne is al wat overblijft van de imposante schuur van de historische hoeve Hermans (1743).

*iets verder aan de rechterkant ligt het Withof, al vermeld als hoeve in 1481 en later bekend als Swyndrechtse hoeve en Papenhof. Papenhof, Papenaardeken? Door de eeuwen is het domein meermaals verkocht. Het gebouw kreeg in 1833 het witte rechthoekige uitzicht. Half vorige eeuw was Withof ook nog een (vochtig) rust- en herstellingsoord. In 2003 kochten nieuwe eigenaars het domein. Een grondige aanpak van park en gebouwen, met restauratie van oorspronkelijke delen, resulteerde in luxe-appartementen, met een opvallende trap en lift in een moderne glazen aanbouw.*



Keer op uw stappen terug en ga links op het kruispunt. U bent weer in de Papenaardekenstraat.



**Het rode huis links was de hovenierswoning** van kasteel Withof.

Herman Cornelis woonde en werkte er vele jaren. Het mooi gerestaureerde gebouw biedt sedert 2013 onderdak aan ijsalon Gelateria Mama Calinka .



Loop verder in het Papenaardeken. Rechts het Sint-Michielscollege (Norbertijnen van Averbode).

Het college startte in 1959 met 27 leerlingen. Vandaag zijn het er meer dan 800! De eerste rector, pater André Gaillaerde (1913-2012), was een begenadigd kunstschilder-tekenaar. Uit de werking van het college groeide sportvereniging Simikos, bekend van volleybal en voetbal.

Simikos heeft ook een voetbalclub voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

-  **Links:** roodbetonnen fietspad naar de wijk Borgeind en Churchilllaan. Let op de heel eigenzinnige verlichtingspaal in het midden.
-  Neem de Voorkempenlaan met mooie winterlindes. De gronden van deze wijk hoorden bij het kasteeldomein. De meeste huizen dateren van begin de jaren zestig.
-  Volg in de Kasteeldreef het voetpad naar de parkingang.
-  **Kijk nog eens om:** de 700 meter lange majestueuze beukendreef heeft flink last van ouderdom en de moderne tijd (bodempverdrichting, zonnebrand, problemen grondwaterpeil).
-  Sta voor u binnengaat ook even stil bij de smeedijzeren rococopoort, met opschrift "DEO DUCE, COMITE FORTUNA". Vrij vertaald: "God als gids, het geluk als partner".
-  **Links op het grasveld:** kunstwerk 'Je kan de wereld zien dansen in Schoten' (Marc Dedrie – 1997) verwijzend naar het internationaal bekende folklorefestival Hello Schoten!
-  **Rechts op het gras:** beeld van 'Rustend meisje, genaamd N' (Armand Loveniers – 1995).
-  **Let ook op de Rode Ridder.** Hij is één van de figuren op de 110 km lange striproute door het groen van de Noorderkempen. Een andere halte in de striproute is de familie Kiekeboe, aan het Cogelshof. Niet in deze wandeling.
-  **Iets verder rechts:** ingang café-restaurant De Riddershoeve . Deze oude kasteelhoeve (18e eeuw) werd bewoond door de familie De Ridder. De naam heeft dus niets te maken met ridders, maar het klinkt goed en past perfect in de striproute.
- 
-  **AED** op voorplein kasteel, aan Riddershoeve.
-  **Zo bent u (bijna) terug bij het beginpunt.**



Kasteeldreef 40  
2900 Schoten  
tel. 03 658 44 26  
fax. 03 685 05 60  
info@ridderhoeve.be  
www.ridderhoeve.be



**BNP PARIBAS**  
**FORTIS**

Markt 4, 2900 Schoten - 03 680 26 60 60 - schoten@bnpparibasfortis.com



## Met dank aan

- Beeldbank Schoten / Heemkring Scot
- Alle handelaars en diensten die een inspanning leveren om Schoten voor iedereen vlotter toegankelijk te maken
- Vrijwilligers en gemeentediensten die deze wandelingen vorm gaven en actueel houden
- U, beste wandelaar. Hopelijk heeft u genoten!

Deze brochure is een uitgave van de Schotense Raad voor personen met een handicap, in samenwerking met de Seniorenadviesraad en het Gemeentebestuur.

**Contact: RPH, Deuzeldlaan 49 - 2900 Schoten**

**toegankelijk@schoten.be**